

Gegevens Leiding

Tom De Beule
04 85 48 04 58

Anina Boey
04 77 73 66 65



Oliver Cuypers
04 71 78 78 53

Evelien Bosmans
04 79 42 03 14



Marie Tuerlinckx
04 91 91 88 33
Stijn Noben
04 89 40 67 59

Kobe Geersheuvels
04 78 75 07 35

Steffie Maes
04 86 68 08 63



Anneleen De Beule
04 86 68 39 13

Charlotte Claessens
04 98 07 89 30



Lynn van Vlerken
04 91 55 00 27
Stijn Lieckens
04 77 66 44 13

Lena Dreesen
04 79 94 38 72

Mathijs Boey
04 78 02 30 45



Dries Poelemans
04 91 59 77 38

Marnic Loos
04 71 41 71 81



Tycho Peetermans
04 70 63 33 32

Evelien Bosmans
04 79 42 03 14

Tycho Peetermans
04 70 63 33 32



Petra Arckens
04 76 56 05 33

Gert Dreesen
04 74 96 86 73

Groepsleiding/vb's

Wat mogen jullie zeker niet vergeten

Slaapgerief

- Luchtmatras/ matje/ veldbed (controleer op voorhand op gaatjes en volledigheid).
- Pyjama of japon (denk eraan het kan koud worden 's nachts).
- Warme slaapzak en eventueel een dekentje
- Een knuffel

Wasgerief

- Handdoeken en washandjes
- Kam of borstel
- Tandborstel, tandpasta, bekertje, ...
- Shampoo, zeep, ...

Eetgerei

- Twee keukenhanddoeken
- Gamellen (De leiding haalt het eten voor de leden en dit gaat veel sneller als iedereen dezelfde gamel bij heeft. Te vinden op hopper.be)
- Beker en bestek

Schoenen

- Goede en waterdichte (stap)schoenen
- Rubberen laarzen
- Schoenen om met water te spelen



Spelkledij

- Voldoende T-shirts en shorts
- 2 lange broeken
- Voldoende sokken
- Voldoende ondergoed
- Dikke truien
- Een goede regenjas
- Zwemgerief en bandjes (indien nodig)
- Slechte kleren (die achteraf niet meer proper geraken)

Allerlei

- 10 wasspelden
- Zonnecrème en aftersun
- Een beetje zakgeld voor kaartjes en postzegels
- Drinkbus
- Identiteitskaart (af te geven aan je leiding bij vertrek)
- Linnen zak voor je vuile kleren
- Rugzakje

Broers en zussen kunnen geen tandpasta, shampoo,... delen als ze niet in dezelfde bubbel zitten.

Kampadres

Iedereen houdt er van om op kamp post te krijgen. Hieronder staat het adres van het kampterrein voor als jullie een kaartje willen sturen. We zouden wel willen vragen om geen gigantische postpakketen op te sturen zonder eerst even met de leiding te overleggen.



Extra tips

Neem je zeker niet mee

- Snoep (Het snoep dat jullie toch meenemen wordt verdeeld over alle leden van de groep)
- GSM/Ipod
- Een muziek box, de leiding zal zelf op gepaste momenten muziek voorzien

Neem 'klein' geld mee als zakgeld

Om een brief te schrijven, kunnen de leden een briefkaart van de Chiro kopen. Dit kost 30 cent. Om het de leiding gemakkelijk te maken, neem je dus best wat 'klein' geld mee, zodat we het geld niet moeten wisselen. Een postzegel kost 1 euro.

Schrijf adressen voor

Wij bieden onze leden de kans om zelf een brief te schrijven naar hun vrienden of familie. Voor de kleinsten is het nuttig als de adressen zijn voorgescreven of meegegeven worden. Zo weten we naar welk adres we het moeten opsturen.

Schrijf je naam op alles

Om niets kwijt te geraken schrijf je best op alles je naam. Zo kunnen we de verloren voorwerpen snel naar de eigenaar terugbrengen. Zorg ook dat je kind op de hoogte is van wat er allemaal in zijn bagage zit.

Breng de leiding op de hoogte van medicatie

Als je kind medicatie moet innemen, breng je de leiding daar best van op de hoogte. Dan kunnen zij ervoor zorgen dat alles op tijd wordt toegediend.